

Op uitstap naar de duivenmelker

We zijn een dagje naar een duivenmelker geweest.

David en Willy Kindt hebben ons veel verteld over de duivensport.

Ze hebben meer dan 200 duiven en op de dag dat wij kwamen zijn er 2 duifjes geboren. Ze hebben die duifjes vernoemd naar onze school nl. 'Tover en Fluit.'



We hebben de duiven eten mogen geven en ze mogen loslaten. We zijn ook mogen gaan kijken in het broedkot. Willy en David leerden ons hoe we best een duif vastpakken. Nadien mochten we dit allemaal eens proberen als we durfden. Sommige duiven vonden het spijtig genoeg nodig om hun behoefte te doen...

We zijn veel over duiven te weten gekomen. We zagen dat kuikentjes (babyduifjes) heel snel groeien. Willy toonde ons de pasgeboren duifjes en een duif van 1 week oud: wat een verschil!

Een duif is heel intelligent want ze vinden altijd de weg terug naar huis. Dat komt omdat ze een soort gps in hun hoofd hebben. Als ze 7 dagen oud zijn krijgen ze een ringetje rond hun poot, ze worden 'geringd'. Zo weten we van welk geboortjaar de duiven zijn en wie hun eigenaar is.

Duiven eten granen. Bij Willy en David eten de duiven ongeveer 2 eetlepels graan per dag.

We vonden het heel erg interessant, dus Willy en David:

bedankt voor de leuke dag!

PS: De duivenbond zorgde voor een tof aandenken: bedankt voor de leuke spulletjes!

Derde graad – klas Miek – De Toverfluit in Hasselt

